

25^η Μαρτίου στην Ελλάδα

3-ήμερη εκδρομή

Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Ορεστιάδα

Αναχώρηση Παρασκευή 25 Μαρτίου – Κυριακή 27 Μαρτίου

1^η μέρα: Κέρκυρα – Καβάλα – Κομοτηνή

Στις 08:30, αναχώρηση με φερρυ μπτω για την Ηγουμενίτσα. Διαδρομή μέσω Εγνατίας, με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και για φαγητό. Αργά το μεσημέρι άφιξη στην Καβάλα. Παραμονή για γεύμα και περιήγηση στην πόλη που θα δούμε το φρούριο, κτίσμα μεσαιωνικής εποχής (14ου αι.), και τις καμάρες (υδραγωγείο 16ος αι.). Το απόγευμα θα φθάσουμε στην πόλη της Κομοτηνής, πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και αργότερα περίπατος από τον Πύργο του Ρολογιού στην Ερμού και από εκεί προς τα τενεκετζίδικα, τα μαγαζάκια των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων, τα Μουφτεία και το Εσκή Τζαμί, ένα μοναδικό τέμενος με μαρμαρόγλυπτα μπαλκόνια. Δείπνο στο ξενοδοχείο.

2^η μέρα: Σουφλί – Διδυμότειχο – Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη

Μετά το πρωινό θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα περιήγηση στον νομό Έβρου με πρώτη στάση το Σουφλί, πόλη φημισμένη για τα μεταξωτά της. Εδώ θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, με το ξυλόγλυπτο εικονοστάσι του 18ου αι., τα αρχοντικά με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική τους, και το μουσείο μεταξιού, στο αρχοντικό Κουρτίδη όπου παρουσιάζεται η ιστορία του μεταξιού από την μακρινή Κίνα, όταν ανακαλύφθηκε τυχαία το 3000 π.χ. Προχωρώντας βόρεια θα φθάσουμε στο Διδυμότειχο, το οποίο διασχίζεται από τον παραπόταμο του Έβρου, Ερυθροπόταμο. Το βυζαντινό Διδυμότειχο χρωστά το όνομα του στο τείχος του. Εδώ γεννήθηκαν οι αυτοκράτορες Ιωάννης Δούκας Καταλάνους, και ο Ιωάννης Παλαιολόγος, ενώ εδώ ανακήρυξε τον εαυτό του αυτοκράτορα ο Ιωάννης Καντακουζηνός. Εδώ θα δούμε και την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, η οποία είναι κτίσμα της εποχής των Παλαιολόγων, την μητρόπολη, τις δυο σπηλιές όπου φυλακίστηκε ο Κάρολος ο ΙΒ΄ της Σουηδίας, όταν αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους, και το μεγάλο τζαμί. Τέλος ο δρόμος θα μας βγάλει, στο Παρίσι της Θράκης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά η Ορεστιάδα. Είναι η νεότερη και η βορειότερη πόλη της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1923 από Έλληνες πρόσφυγες που κατάγονταν από το προάστιο Καραγάτς. Το απόγευμα θα δούμε την πόλη της Αλεξανδρούπολης που έως το 19ο αιώνα ήταν ένα μικρό ψαροχώρι με το όνομα Δεδέαγατς. Η ανάπτυξη του οικισμού ανάγεται στον 19ο αιώνα, όταν η περιοχή ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γνώρισε ανάπτυξη κατά τη διάρκεια κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής που συνέδεε την Κωνσταντινούπολη με τις μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας από το Πύθιο. Αργά τ' απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3^η μέρα: Κομοτηνή – Κέρκυρα

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με ενδιάμεσες στάσεις καθ' οδόν για ξεκούραση και φαγητό. Στις 18:30 αναχώρηση για Κέρκυρα. Τέλος εκδρομής.

Τιμή συμμετοχής σε

Δίκλινα δωμάτια κατά άτομο 170,00

Επιβάρυνση σε μονόκλινο δωμάτιο Ευρώ 35,00

Στη τιμή περιλαμβάνονται

- Οι μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο υπερυψωμένο πούλμαν.
- Τα εισιτήρια των πλοίων Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα.
- 02 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Β κατηγορίας σε δίκλινα δωμάτια.
- 02 πρωινά
- 01 δείπνο.
- Συνοδός του γραφείου μας.
- Περιηγήσεις - εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Ενημερωτικά έντυπα - φυλλάδια.
- Ταξιδιωτική ασφάλεια.
- Φ.Π.Α.

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισοδοι στα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, κ.λπ